

Verslag bedevaart Dokkum 14-10-2022.



Wat een bijzondere dag was het.....hier even een kort verslag.

Na aankomst van de deelnemers van deze dag werd een film vertoond over Bonifatius.

Het was een interessante film waarin verteld werd over zijn leven.

Hierna leidde onze gids Lammert ons rond over de bedevaartsplaats.

Bonifatius

De heilige Sint Bonifatius (ca. 672-754/755) is de belangrijkste Angelsaksische missionaris en kerkorganisator van de vroege middeleeuwen. Verwijzend naar zijn belangrijkste missiegebieden wordt hij ook wel de 'apostel van Duitsland en Friesland' genoemd. Hij werd vermoord in 754 bij Dokkum.

We hebben ook het standbeeld van Bonifatius gezien.

In het park is een Bonifatius-bron van zoet water te zien, er heeft zich in de geschiedenis een genezing voorgedaan en daardoor kwamen er (toeristische) bedevaarten op gang.

Later deze dag hebben we in de binnenstad van Dokkum de kerk van de H. Martinus en de H. Bonifatius bezocht. Als relikwie is de ingeslagen schedel van de H. Bonifatius nog aanwezig in de kapel van deze kerk. Elk jaar wordt er in juni een processie gehouden met deze relikwie.

Titus Brandsma.

Hij werd tijdens de 2e wereldoorlog gevangengenomen door de Duitsers omdat hij weigerde om met de NSB samen te werken. In concentratiekamp Dachau werd hij vermoord.

Titus Brandsma wordt herdacht in het bedevaartsoord en hij is ook de oprichter van 14 kruiswegstaties in het processiepark. De staties zijn gemaakt van originele middeleeuwse stenen. De tekst bij iedere deel van de kruisweg is geschreven door Titus in de gevangenis in Scheveningen. Bijzonder is dat. De kruisweg hebben we gedeeltelijk kunnen bekijken.



Tijdens ons bezoek aan het bedevaartsoord heeft Marcel in de kapel een woorddienst gehouden en gaf daarbij speciaal aandacht aan Titus Brandsma; aan zijn leven en sterven: Jezus in relatie tot Titus.

Hij is veroordeeld, ondanks dat hij onschuldig was. Titus ook.

Jezus werd mishandeld en de soldaten sloegen hem. Titus werd in verschillende concentratiekampen gemarteld. Jezus droeg het zware kruis en zei tegen de droevige vrouwen: niet huilen.

Titus heeft de medegevangenen in het concentratiekamp bemoedigd, zelfs toen hij doodziek was. Jezus werd gekruisigd. Titus werd vermoord.

Titus liet zien wat God van de christenen verwacht: opkomen voor de rechtvaardigheid en opkomen voor het goede.

Na afloop baden wij het `Onze Vader` en het `Wees Gegroet`.

De excursie naar Dokkum was zeer geslaagd; inspirerend en stimulerend. Als afsluiting hebben we samen gedineerd in een restaurant, het was gezellig samen.

Speciaal dank aan Gids Lammert voor zijn gastvrijheid en boeiende verhalen, ook dank aan Marcel voor zijn woord tijdens de dienst, en natuurlijk ook dank aan de tolken die aanwezig waren.

Namens de werkgroep, Gitta en Marlène.



Samen bij het beeld van Bonifatius