

Thema "Waarom geloven?"

1. Korte inleiding
2. Discussie
3. Pauze
4. Kaartjes



Bestaat God? Hoe ziet Hij eruit?
Heb je Hem weleens gezien?



Hoe ziet God eruit?
Oude man met een baard?



Streng, boze God?



Kracht in het heelal?



Geloven is moeilijk...
Niemand heeft God ooit gezien



Geloven is moeilijk...
Niemand is teruggekomen om te vertellen hoe de hemel eruit ziet...



Geloven is moeilijk...
Waarom doet God niets?



Geloven is moeilijk...
Geen bewijs dat God bestaat (zeggen wetenschappers).



Geloven is moeilijk...
Godsdienst leidt alleen tot narigheid (ISIS, brandstapels)



Geloven is moeilijk...
Misbruik ...



Geloven is moeilijk...
Geloven is toch hartstikke ouderwets?



We hebben God toch niet nodig?
Met de dood is alles voorbij
Dus: Genieten! Je passie volgen!



Toch willen we meer...

- Waarom leef ik?
- Goedheid
- Zorg voor elkaar



Oneindig
verlangen
in ons hart...



Oneindig verlangen maakt ons onrustig.



God: verborgen achter de stille nacht...
Onbereikbaar? En toch geloven?



Maar wat is geloven?
Hart of verstand?
Kenniss uit boeken?



Geloof: een gevoel?



Geloven: vertrouwen in een Persoon



"Zie de bloemen op het veld..."



Geloven = meedoen



"Heel je hart, heel je verstand en al je kracht".

